

Önsöz

Yaşadığımız Dünya'nın yaklaşık olarak dörtte üçünü kaplayan okyanus ve denizlerde gördüğümüz dalgaların oluşumu çok farklı etkenlere bağlıdır. Bunların içerisinde en önemli etken rüzgârlardır. Rüzgârlar deniz yüzeyine doğru etki ettiğinde suyu harekete geçirir ve yükseltir. Bu yükselme yavaş yavaş azalır ve yükselen dalgayı oluşturan deniz suları aşağı düşer. Dalganın üst kısmı hızla devrilirken, alt kısmı kumsalla temas edip ileri doğru gider, sonra hızla denize geri döner. Gemiler, gel-git olayları, deniz tabanındaki heyelan, deprem ve volkanik faaliyetler dalgaların oluşumundaki diğer etkenler arasında sayılabilir. Depremler sonucunda tsunami denen dev dalgalar meydana gelebilir. Kıyıya vuran her dalganın dalga boyu, yüksekliği ve diğer özellikleri farklıdır.

Rüzgârlı bir havada deniz kıyısında oturduğumda birbirlerinin peşi sıra kıyıya vuran dalgalara bakarım. Önce biri, sonra bir diğeri, sonra bir diğeri daha... Bitmek tükenmek bilmeyen dalgalar. En sondakini görmek için beklerim ama dalgaların ardı arkası kesilmez. Her birisi farklı özelliklerde, düşerken çıkardıkları sesler ve şiddetleri bile farklı.

Teknoloji de yaşadığımız Dünya'nın artık neredeyse tamamını kaplamış durumdadır. İlk çağlardaki yaşam koşulları ile günümüzdekiler arasında çok büyük farklar bulunup, her geçen gün yeni buluşlar ortaya çıkmış, teknoloji hızla ilerlemiştir. İnternet, bilgisayarlar, bilişim sistemleri de bu yeniliklerden olup, en önemli buluşlardandır. Artık büyük küçük hepimizin elinde, cebinde ya da çantasında bulunan cep telefonlarını da bilgisayarlar arasında kabul etmeliyiz.

İnternet ve bilgisayarlar doğru şekilde kullanıldıkları takdirde; zamandan tasarruf, zihinsel becerileri geliştirme, değişik alanlardaki bilgilere kolay bir şekilde ulaşma, yaratıcılığı geliştirme, iletişim kolaylığı gibi faydaları bulunmakla birlikte, yanlış kullanıldıkları takdirde; sosyal becerileri bozma, iletişim kopukluğu, yalnızlaştırma, zararlı içeriklere herkesin kolayca ulaşmasını sağlama, kültürel değerlere zarar verme, tembelliğe sevk etme, sağlık açısından fiziksel sıkıntılar oluşturma, bağımlılık oluşturma, dış çevreden kopma gibi zararları da vardır. En büyük zararlarından birisi de siber suçların işlenmesini kolaylaştırması, faile ulaşmayı ise zorlaştırmasıdır. Biz bu kitapta zararlı yönlerinden siber suçları ele aldık. Siber suçların her biri farklı özelliklere sahip oldukları gibi ortaya çıkmalarında da farklı etkenler rol oynarlar.

Dünyanın tamamını saran teknoloji ve internet ağlarının, çeşitli etkenlerle kötü yönde kullanılmaları halinde siber suçlar ortaya çıkmaktadır. Sanal dünyada bilişim sistemleri ve bilişim sistem ağları kullanılarak internet vasıtasıyla işlenen suçlar, genel olarak siber suçlar olarak adlandırılmaktadır. Teknoloji ve internetin kullanım alanındaki süratli gelişme ve buna paralel olarak internet vasıtasıyla işlenen suçların sayısı ve türlerindeki hızlı artış, siber suçların da tür ve sayılarını hızla arttırmakta, her geçen gün karşımıza yeni bir siber suç türü çıkmaktadır. Tüm gelişmeleri takip edip, bu gelişmelere paralel olarak müstakbel failerin atacakları adımları tahmin etmeye çalışsak dahi adımların ardı arkası kesilmez. Her birisi farklı özelliklerde ve şiddetlerde, değişik siber suçlar hızla hayatımıza girer. Bu hızlı gelişme ileriye dönük olarak tüm siber suç türlerini kapsayan bir mevzuatın varlığını maalesef imkânsız hale getirmektedir.

Siber hayat; bilişim sistemleri, bilişim sistem ağları ve internet kullanılarak yaşanan gerçek hayatın gölgesi niteliğindeki yaşam, başı sonu olmayan siber evren içindeki sanal gerçeklik, siber dünya ve siber dünyada işlenen siber suçlar...

Siber taciz, zorbalık, şiddet, cinayet, hakaret, tehdit, şantaj, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, cinsel içerikli görüntülerin rıza dışında paylaşılması, intikam pornosu, özel hayatın gizliliğini ihlal, müstehcenlik, fuhuş, suç işlemeye tahrik, kumar, terör, bilişim suçları ve diğer bütün suçlar...

İnternet bağımlılığı ve sonuçları, siber suçlarla ilişkisi, bu suçlardan korunma yolları, internet ve siber suçlarla ilgili yasal düzenlemeler, soruşturma ve kovuşturma usulleri...

Kitapta bu konulara ve çok sık rastlanan siber suçlara, gerçek hayattan örnek güncel olay değerlendirmeleri ve son Yargıtay kararları ile birlikte yer verilmiştir. Kitabın dördüncü ve beşinci bölümlerinde Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu alandaki çok yankı uyandıran güncel kararları paylaşılmıştır. Bazı kararlara konu olan kişilerin tanınmış kişiler olmaları nedeniyle isimleri paylaşılmamış, kısaltmalar yapılmıştır.

Bu kitap sadece hukuk camiasında yer alanlara değil, genç yaşlı, büyük küçük herkesin faydalanmaları, kitapta yer alan gerçek hayata ilişkin örnek olaylardan ibret alarak bilgisayar, cep telefonu, internet ve sosyal medya ile olan ilişkilerinde nelere dikkat etmeleri, bu tür bir eylem ile karşılaştıklarında neler yapmaları gerektiği hususlarını gösteren bir kaynak olarak herkese faydalı olması düşünceleri ile kaleme alınmıştır.

Kitabın çıkmasındaki emek ve çalışmalarından dolayı SEÇKİN yayınevi çalışanlarına teşekkür ve sevgilerimi iletiyorum.

Herkese faydalı olması dileklerimle...

Didem YELDAN
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı